

Erindring om min tid i Glostrup

Jeg blev født i Glostrup i 1921, og voksede op på Kildevej. Min far var vognmand, og min mor arbejdede på Glostrup Børneasyl. Det var en form for børnehave, hvor børn blev passet i løbet af dagen. Jeg voksede op sammen med min ældre bror Mogens, og to yngre søstre, Ruth og Irma.

Da jeg var seks år gammel startede jeg til dans på Ella Koefoeds Danseskole. Da min lillesøster Irma blev gammel nok, startede hun også på Fru Koefoeds danseskole. Det var i 1934, da hun var syv år gammel.

Min storebror Mogens gik også til dans hos Ella Koefoed, men begyndte, da han blev en stor dreng, i stedet til atletik hos Glostrup Idræts Club. Som ung mand vandt han mange diplomer sammen med de andre fra idrætsklubben. Han kom senere i bestyrelsen for Glostrup Idræts Club, og jeg kan huske, at vi var til Glostrup Idræt Clubs 40-års jubilæumsfest i 1948.

Jeg mødt min mand Villy til bal på Siesta i 1938. Siesta var en restaurant med en stor tilhørende festsal. Festsalen blev brugt til at afholde bal, spille revy og andre festligheder. Siesta brændte desværre ned i 1985. Villy arbejdede hos Premier Is i Glostrup som ismager. Vi blev gift i februar 1940.

9. april 1940 besatte Tyskland Danmark. Vi mærkede ikke alt for meget til besættelsen i Glostrup, men som husmor var det svært med den rationering på fødevarer, som blev indført. Vi fik rationeringsmærker på kød, mel og kaffe - ja selv på tøj! Jeg meldte mig derfor ind i den nystiftede Glostrup Husmoderforening, i 1940.

I 1942 blev vores søn Jens født. Jeg syede børnetøj af Villys gamle skjorter, og Jens var så lille, at han mærkede meget til krigen. Vi slap dog ikke helt for krigens rædsler. Cykelfabrikken Globus Cykler blev udsat for sabotage i 1944. En gruppe modstandsfolk sprængte store dele af fabrikken i luften, fordi de producerede ting for tyskerne. Eksplosionen kunne høres i hele Glostrup og grundet forskrækkelsen var Jens utrøstelig resten af aftenen.

Besættelsen viste dog også, at nogle Glostrupborgere var ualmindelig kreative. Benzin var rationeret, så almindelige mennesker kom rundt med sporvogn og på cykel. Men to mænd fra Glostrup, den ene var Frede Jensen, jeg husker ikke hvad den anden hed, oprettede Glostrup Hestebus! Hestebussen fungerede som en almindelig bus med en køreplan og faste stoppesteder, men var en vogn drevet af to heste. De blev, så vidt jeg husker, ved med at køre et stykke tid efter krigen sluttede.

Om aftenen den 4. maj 1945, var det endelig slut. Tyskerne havde overgivet sig, og krigen var ovre. Der blev afholdt et Frihedsmøde i Glostrup, et par dage efter befrielsen. Der blev holdt taler, og vi sang fællessange for at fejre, at krigen endelig var slut.

I 1947 flyttede Villy og jeg fra Glostrup til Albertslund, hvor vi købte et lille hus.

//Ingrid Petersen