

En stor Brand i Glostrup

—
Præstegaarden nedbrændt

—
Savværkeriet.

—
Flere Familier husvilde.

—
En betydelig Ild har i Formiddags hjemmegt Glostrup Stationsby — Savværkeriet, Præstegaarden og et lille Hus er lagte i Aske. Et Øjeblik har Ildhævet raset med frygtelig Styrke og truet med at fortære det meste af den tætbyggede By. Kun ved energiik og øjeblikkelig Optræden er det lykkedes at begrænse Skaden til det Omfang, den nu har faaet.

Hele Glostrup By har været paa Benene i Formiddags. Da vi ankom dertil ved halvelve Tiden, dannede Roskilde Landerej det mest ubeskrivelige Kaos. Det flød med Indbo, Arbejdsredskaber, forkuldede Bjælker, Murstensdynger, i gamle Empiresofaer sad sværtede Arbejdsfolk og drak Carlsberger. Flammerne slog endnu højt over Husene.

Foran den store, rygende Tomt stod en af de Brandlidte, Savværksejer Peter Martinsen. Han fortæller, at Ilden er opstaaet i hans Træskæveri ved 9½-Tiden — Martinsens ældste Son stod og passede Motoren, da en af de mindre Børn kom løbende og raabte: „Nu brænder det!“ Og hele Værket stod i Flammer.

I Løbet af ganske kort Tid var hele Bygningen brændt til Grunden — en Masse Gavnræ, færdigt Arbejde, nogle Vogne og Kasser gik i Løbet. En ganske ny Bygning derimod blev reddet.

Saa snart Ilden opdagedes, blev Brandvæsnet alarmeret. Bryggeriets Dampfløjte udsendte sit alarmerende Hvin — og kort efter mølte Byens Sprøjte under Anførsel af Brandmajoren, Slagtermester Grøndahl. Den vedvarende Fløjten fra Bryggeriets og Oljemøllens Damppiber kaldte Slukningsmandskaberne til fra de omliggende Byer: Vridsløselille, Hvesinge og Brandbyvester.

Et Kvarters Tid efter at Ilden var opstaaet i Sovekamret, meldtes Ild fra den anden Ende af Roskildevejen. Det var Præstegaarden, som var antændt ved en Gulst fra Skæveriet. Da Kirken samtidigt var truet, telefonerede man til Københavns Brandvæsen om at sende Dampsprøjten, man fik det Svar, at der maatte deponeres 500 Kr. — og opgav Københavnernes Assistance.

I et Nu var den gamle, straaetækte Præstebølg, der beboedes af den 70-aarige Provst Kock, omhvirløet af Flammer. Det meste af Indboet blev i Stuerne — kun Provstens uerstattelige Bogsamling samt nogle af de kostbareste Familiestykker lykkedes det at bjerge.

Provstens syge Datter blev i sidste Øjeblik baaret ud.

Et lille Hus, der laa i Præstegaardens Nærhed, brændte samtidigt ned. Huset beboedes af 10 fattige Arbejdsmænd, der mistede det meste af deres Ejendele. Derimod lykkedes det at redde en Villa, der beboes af Skuespillerparret Fredrik og Elisabeth Christensen.

Kirken var en Tid alvorlig truet, men

— det bør bemærkes — Brandvæsnet Optræden var efter Landsbyforhold upaaklagelig, og saa vel Kirken som den stærkt truede Bydel reddedes.

Tabet er ret betydeligt for de Brandlidte. Peter Martinsen havde sin Ejendom assureret for 20,000 Kr. i Selskabet „Danmark“ — Løssret i Holbækkassen for et tilsvarende Beløb. Men han hævder, at disse Summer er altfor ringe.

Præstegaarden var, som de fleste straaetækte Bygninger, kun assureret lavt — Provsten mistede desuden en Del gamle, værdifulde Sager.

Ved Ellevetiden ankom Fuldmægtigene Astrov og Balhazar Christensen for at holde Brandforber — her under oplystes kun, at Ilden var opstaaet ved Petrofeummotoren, og fra Savværkeriet var overført til den flere Hundrede Alen bortliggende Præstegaard.

Arnid.